

# Lieve... LISA



Lieve LISA is een column van dé Hockeyvader waarin hij, vanuit zijn eigen visie, jou meeneemt in mooie, hilarische, emotionele verhalen en belevenissen binnen (en soms ook buiten) ONZE club.

*“Al jarenlang ben ik fan van MHCL! De gezelligheid, gedrevenheid en commitment van de coaches, trainers, ouders, leden, vrijwilligers, sponsors en lieve LISA ... van jou ...”*

Lieve, Lieve LISA,

Phoe wat een heerlijk weekend hebben we gehad he?!  
**Wat een start van ONS Lustrumseizoen.** Met werkelijk alles erop en eraan.

Begon eigenlijk vrijdag al! Na een zinderende wedstrijd van onze dames in de Silvercup. Wat een prestatie door de dames, die uitkomen in de vierde klasse en het moesten opnemen tegen de dames uit Arnhem die uitkomen in de eerste klasse. En wat vet hoe die ONZE dames het ze echt moeilijk maakte en tot aan het fluitsignaal het gelijk konden houden! Helaas waren de dames uit Arnhem net iets beter in de shoot-outs maar toch... Wat een feest was het he. En wat een feest werd het erna!

De sfeer zat er goed in en wat heerlijk om toch nog even met je te kunnen dansen lieve LISA. Want door de drukte konden we ook niet anders dan om ff achter de bar te helpen.

Had jij de foto's en filmpjes op facebook al gezien? 🤗

Zaterdag ging het feesten gewoon door he. Wat wel een ellende was, dat het ochtendteam nog even het dweilen over moest doen... (Sorry daarvoor!!)  
Wat veel goed maakte waren de reacties van de ouders, de volgende dag “zo dan .. was zeker een goed feestje gisteren? “ “gewonnen zeker? “ 😊  
Ieder team, gast en eigen / gewonnen gelijk of verloren kreeg een grote teamschaal friet! Gewoon omdat als je jarig bent je trakteert.

Officieel is 20 maart onze verjaardag! En dat hebben we goed gevierd. Met een kofferbak vol taart, springkussen, DJ en al onze seniorenteams welke thuis speelden. Ja, ja Lieve LISA, i Know..... ook jij hoort bij de senioren. Wat speelde jij weer lekker! Jammer alleen

van de uitslag 1-5 had het jullie zo gegund en de uitslag had zomaar anders kunnen zijn he!

Ons lustrum werd afgetrapt door een heuse toespraak van onze voorzitter en afgeslagen door de wethouder. Die was er dus gewoon he.... Jack Schoone Al kan hij misschien voor een volgend afslag moment beter een paar lesjes hockey volgen want dit daar zat wel wat verbetering in. Meneer Schoone graag nodig ik u uit voor een proefles, u bent altijd welkom bij de trimmers.

De rest van de dag waren er alleen maar leuke wedstrijden van de Veterane A B maar ook de Dames. Met een uitbundig feest als afsluiter! Jong, oud maar ook leden en oud leden stonden op de bar te dansen.

Lieve LISA, wat een aftrap van ons lustrum jaar!  
Met 18 juni de slotdag voor de jongste jeugd, 24 juni Lustrum feest voor oud leden en ereleden gevolgd door het lustrumfeest op de 25ste en afgesloten met ons befaamd familie toernooi.

Oh, Lieve LISA wat een heerlijk weekend was het!  
En wat fijn dat er zoveel vrijwilligers en fluiters waren die dit weekend weer mogelijk hebben gemaakt!

Thxs for all en op naar het volgende feestje! 😊

*De  
Hockey-vader  
😊*