

COLUMN

MHC LEYSTAD

Lieve LISA



Een maandelijkse column van dé Hockey-vader waarin hij, vanuit zijn eigen visie, jou meeneemt in mooie, hilarische, emotionele verhalen, ervaringen en belevenissen binnen (en soms ook buiten) ONZE club.

Al jarenlang ben ik fan van MHCL! De gezelligheid, gedrevenheid en commitment van de coaches, trainers, ouders, leden, vrijwilligers, sponsors en lieve LISA ... van jou

Hi dear Lisa, Ciao Cara bella Lisa, Bonjour chère belle Lisa, Hallo liebe Lisa, Ola querida hermosa Lisa, 你好, 親愛的帥麗莎, Hallo lieve aantreklike Lisa ...

Hoi Lieve LISA,

Even een intro ter compensatie van de uitspraken welke we deze zomervakantie gemist hebben ...

Inderdaad een andere zomervakantie. Maar dat was ook goed: want wat hebben wij een heerlijke zomer gehad! Ook al zijn wij "gewoon" in Nederland op vakantie geweest: we hebben volop genoten!

Niet van de momenten dat er boodschappen gedaan moesten worden of wanneer we spontaan uit eten wilden. Maar juist van de dingen welke we normaalgesproken niet in eigen land zouden doen.

Mijn dochter bijvoorbeeld is ZO bruin geworden! Die krijgt geregeld de vraag of we naar Aruba zijn geweest. Nee lieve LISA, gewoon in Nederland aan het Veerse Meer. Beetje naar het strand, beetje surfen, beetje waterskiën, beetje bqq-en. Kortom: HEERLIJK – met hoofdletters! Ow en weet je, jammer dat je dat niet hebt gezien, maar... je had me moeten zien op de surfplank!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 😊

Heb jij ook een vakantiegevoel overgehouden aan deze bijzondere vakantietijd? Veel mensen die ik sprak, die niet op vakantie zijn geweest hebben de hele zomervakantie heerlijk kunnen door hockeyen. Met "zomeravondhockey" voor onze leden en "Iedereen doet mee" kon jong en oud op onze vereniging lekker in beweging blijven. Er was dus toch

plaats voor een sociaal samenzijn en een gezellige derde helft. Dat heb ik dan toch echt gemist denk ik dan...

Gelukkig gaan starten de trainingen en wedstrijden deze week weer en zie ik jou ook weer Lieve LISA...

Volgens mij heeft iedereen, ondanks alles in deze tijd, heerlijk van de achtertuin genoten. Zelfs de waterleidingmaatschappij klaagde erover dat we met elkaar teveel water gebruiken. We zijn massaal aan de slag gegaan om onze tuinen te veranderen in een eigen vakantieparadijs.

Jij ook, Lieve LISA? Ik wed dat jij óók hebt gekeken naar de positieve mogelijkheden ipv de beperkingen.

Hoe vind jij het dat de maatregelen rondom Corona strenger worden?

Btw ... voordat ik verder ratel; zullen we afspreken dat we Corona voortaan Carola noemen? Ik vind vrouwennamen vriendelijker én Carola klinkt gewoon leuker.

Maar even terug dus naar Carola: Sommige regels en toepassingen zijn behoorlijk radicaal. (Heb je het aquarium rondom de bar op de Club gezien? Voelde me net Nemo, gevangen in het aquarium van de dochter van de tandarts....)

Tegelijkertijd geloof ik écht, dat wanneer we allemaal in dit geheel een pas op de plaats maken én we met gezond verstand omgaan met de (huidige) situatie, dat we hier dan goed doorheen komen.

Heb je gelezen dat onze club een registratiesysteem hanteert?

Echt super! Dmv het scannen van een QR-code registreer je veilig dat je aanwezig bent op de club. Een goede zaak!

Noodzaak is dat zoveel mogelijk mensen dit vrijwillig doen.

Als je dit nog niet hebt gelezen volg dan de volgende link even:

<https://www.mhcleystad.nl/site/default.asp?Option=51&Nieuws=1075>

Door alle maatregelen die ons bestuur heeft genomen, hebben we gelukkig het seizoen van start kunnen laten gaan. Met als openingstopper afgelopen zaterdag **de Poldercup!**

Wat een SUPERGAAF evenement is dat zeg! Alle top clubs in de polder deden mee! Een superleuk initiatief waarmee we megaveel jeugd, gemotiveerd, op het veld hadden staan! Helaas werkte het weer niet altijd mee. In weer en wind werd er namelijk keihard gestreden om deze vel begeerde cup. Al was 5 wedstrijdje op een dag best wel heftig. Met als gevolg door spierpijn strompelende puberkind op zondag als gevolg.

Dit evenement is door sponsors en vrijwilligers georganiseerd.

Groot compliment voor deze club mensen!

Zo zie je maar weer: zonder sponsors en vrijwilligers gebeurt er niets....

Over die vrijwilligers gesproken he, lieve LISA ... Heb jij deze week weer die oproep gezien dat er vrijwilligers gevraagd worden?

Het verbaasd me iedere keer weer dat een Club, als de Onze, niet een overvloed heeft aan vrijwilligers. Begrijp jij dat?

Helaas is dit niet het geval. En nee, je hoeft niet zoals jij en ik, alles aan te pakken, maar volgens mij onderschatten zoveel mensen wat het qua tijd kost om een club draaiende te houden. Hoe fijn zou het zijn dat betrokkenen af en toe komen helpen?

Niet alleen voor de zonen en/of dochters, maar ook voor henzelf (hebben ze enig idee hoeveel leuke vrijwilligers er nu al zijn? ; je toekomstige future bff (with ore without benefits) en/of golf en/of health en/of gezelligheidsmaatje zijn daar waarschijnlijk al. Hoe leuk is het dan om je aan te melden om lekker de bar te draaien of de wedstrijdtafel te bemannen, waarvoor je alleen maar gastvrij hoeft te zijn?

Wat fijn dat het seizoen weer van start gaat. Ik hoop zo dat alle jongens en meisjes een Topseizoen gaan krijgen met veel plezier op het veld staan en:

- Lol hebben
- Presteren naar kunnen
- Zichzelf ontwikkelen en elkaar uitdagen.

Want daar word ik weer blij van! 😊

Afgelopen dinsdag, sinds lange tijd weer, getraind met De Trimmers.

Doordat het nog deels vakantie was, was er veel jeugd aanwezig. Wat oké was, maar wat dus ook betekende: *Dat ik me de tering heb moeten lopen!*

Ik denk altijd maar, dat ik niet ouder word.... maar een dame van 17 ga ik dus inmiddels niet meer “op mn sloffen” bijhouden. (Lach niet! jij desbetreffende dame!) maar loop dan dus op mijn tandvlees....

Evengoed was het een heerlijke avond.

Weet je, het zou zo leuk zijn als er meer ouders, coaches of gewoon sportievelingen aansluiten (met of zonder conditie cq bovengenoemde sloffen). Zonder enige verplichting van wedstrijden of competitie, maar gewoon lekker trainen, een beetje bewegen, een beetje les en een wedstrijdje en een “beetje” gezelligheid.

(Of als je wel competitie wilt dan kun je altijd bij de veteranen B terecht.)

Binnenkort gaan De Trimmers een instuif organiseren: hierover binnenkort meer!

Lieve LISA

Helaas stond jij afgelopen zaterdag ergens anders langs de lijn van een andere club. Maar weet zeker dat ik we komende maand elkaar weer zien.

Sportieve groet,
dé Hockey-vader

PS: Oja LISA, ... wanneer je echt vindt dat zo'n Poldercup vaker georganiseerd moet worden of dat er iets anders georganiseerd zou moeten worden georganiseerd....;

Eén ding: **we zijn Altijd op zoek naar vrijwilligers**, dus LISA 😊